

## Curriculum Vitae

Kötürüm bir oğlağa vâris kılınan bana  
Büyük şiir kuranlar bir ayna bıraktılar:  
O zamanlar haminnem zümrüt gözlü bir suna,  
Dedem de tersanede taze bir çırağıtlar...

## Sakin

Yolu tez geçmelisin; cılız, cıvık bir nehir,  
uysal bir zehir gibi kimseye ilişmeden  
her şey sonsuz karşılık ve sonsuz hakediştir  
yaşamak bereketsiz; biz bize, didişmeden

öte yandan akşamı kollamaman gerekir  
saatlere uymamak öcü çok kötü fena  
her şey sonsuz karşılık ve sonsuz hakediştir  
terfilere karşılık teslimiyet ve gına

çocuklar iyi kolej, yarasa kahramanlar  
ki onlar küt pabuçlar yamalılar giymesin  
onlara ölçü/biçim tesbitli diplomalar  
içinde kıvrımlı bir hayatçık verilsin

eski evler içinde eski hatlar bir düştür  
olsa olsa ihtilâm, selim akılla zina  
al ayır paftaları hiç şüphesiz bölüştür  
dört köşe binalarda kolay oluyor zira

aklına yanıyorum bir küçük keçi alıp  
ona nane, ona ot, ona tutku ne demek  
birçok kitap karmaşık tavanda kalıp kalıp  
ışksız oturmalar bunu öğretti demek

sonra acı bitecek; bak şu yeşil tüplerde  
ne yaşlanma ne ölüm, sayısız mucize gen  
sonra acı bitecek; şanslı terapilerde  
şimdi lütfen biraz *cool*, biraz sakin ol lütfen!

Ayrık

Kalbin ârabî,  
dudağın latin.

çomaksın. bazı,  
kendisi itin.

bükölmek ki o,  
o kadar çetin!

say kesik aygır  
yanında çitin,

yer yok koşmaya,  
yaraya tütün...

...

uzarken çağcıl  
çengelde etin;

göktür görünen,  
onunla yetin...

## Kulplu Beygir (Parasız Yatılı)

Ben ki bunca yorgunum, yorgun beni doğuran  
bana çakıl ve tezek attınız yine atın  
çekin, tam aortumda kavi çelikli tırpan;  
çekin ruhun kehribar tesbihini kopartın!

sonra varsın saçılısın misinadan boşanmış  
gönlün damlar dövdüren dolusu dizi dizi  
bu çiçek bozuğunu anam gülle yıkarmış:  
yaşla yurum dürterken kiminiz kiminizi

öküz ödü çalgılar benim de vardı gafil  
değnek vardı ucunda yağmurdan sonra mantar  
bazı bazı aklımda bir çiğnemlik karanfil  
altmışyedi fordlarda onunçün başım tutar

tutar da çünkü bana topaç gibi bakarsız  
budur çünkü urbası bir şiniklik arpanın  
bir taşa bakmalara benzer öyle umarsız  
bana nazar çalışı şu gündüzlü haspanın



bu sađrısız beygiri diktiniz bana Őimdi  
Őimdi partal pabucum kaz gibi tirŐeleŐir  
ben o Ahmet Rasim'e őzendim de geldimdi,  
gel ki halim gittikŐe Minhacî'ye benzeŐir!

idman yeri meŐelik; yüzüm kül, dizim mayın  
uŐkurlu topdonu'nda büzölüyor yağsız kas  
düşümün ümüğünde ben kalayım, atlayın!  
üryanım; takılırım/atlarsınız; adidas!

## Asrî

Sağlam olsun kapılar, koyalım sürgü, dayak  
bir fazladan yığınak her türlü canavara

eski tanışlar dâhil itimade mahal yok  
çünkü küçük bir siğil bazen büyük bir yara

meşin şezlong üstünde ruhiyatın hamarat  
eli var bandırıyor serin kolonyalara

başka bütün nehirler çamurlu olabilir  
kayalar deęebilir sırça filikalara

kasketli rezil çocuk gazete bırakıyor  
fakat ne bırakıyor, tehlikeli numara!

benim kuşa kumruya saza maza karnım tok  
bir zaman öyle ama o gençlikti bir ara

kavi kabuk içinde artık alışın monşer  
ermiş bir tosbâ gibi yalnız oturmalara...

## İnşallah Hava Kapalı

Bak ağaç hışırdıyor, zengin eve çağrılı  
Mutlu bir yoksul gibi kirlî başında tarak  
Hazirandan gebe gök doğuruyor ağırlı  
Kapkara saçlarını iki yana çarparak

Şom ağzını gererken sürü sürü kirliler,  
Üzölsünler kalsın da beyaz yatta defile  
Sen sessiz bir saçakta çaylar dile, nehirler!  
Dile ki yağmur yağsın en kirlî taşâ bile!

## Eski

Serkisof kapağında dediniz alık alık  
diğerinde mirliva, cephanelik ve erat  
çekmeceler hıncahınç, etraf çok kalabalık  
boşaltın ferah olsun, belki iyi bir fiyat

sürahi zaten kırık, sonra şu gümüş binit,  
zaman sütçü atına döndürmüş biçareyi  
devasa masalarda keza kırık bir divit  
fütursuz salgılıyor mürekkep iyden iyi

rahleler kapanınca kilere sığıyor mu  
âlâ, çünkü seveni hâlâ pek bulunuyor  
fakat şu yeşil cildi alır biri okur mu  
rafta bir sahaf gibi yavaş yavaş bunuyor

muzdarip olursunuz; çünkü bunlar hem fare  
hem de kurt yapıyorlar; uğraşmayın zehir, fak  
bu kırkbeşlik iğnesi nereden değer yâre,  
nerden çıkıyor kuzum bu yüzlerce taş plak!

muzdarip olursunuz: zamanın çakalları  
bütün bunları yemiş, size sade kemikler  
beyhude eklemekler ve ahşap tutkalları  
esritmeyen bir uyku, düşler ve delilikler...