

bir merasime hazırlık

selami mete akbaba



ÖTÜKEN

**SELAMI METE AKBABA**; 1991 yılında Karşlı bir ailenin ilk ocuęu olarak Erzurum'da dnyaya geldi, ilk ve orta ęrenimini bu Őehirde tamamladı. 2014 yılından itibaren, arkadaşlarıyla birlikte *Maęaradakiler* dergisini ıkardı. Őiir, eleŐtiri, deneme ve anlatı trndeki eserleri eŐitli dergilerde yer aldı. ODT Uluslararası İliŐkiler blmndeki lisans eęitimini 2015 Haziran'ında tamamladı.

# İçindekiler

ağıt / 13

•

okunu kaybedenlerin türküsü / 17

•

sonun tarihi / 19

•

yol / 29

•

düşerken asılı kalan sesler / 31

•

köpek sesleri / 33

•

kahvefrenği / 35

•

doğum yahut hayyam / 37

•

duvarların arasında / 38

•

mastarlık / 42

•

cam / 44

•

ruhi beyin yazarı / 46

•

heybetli sıfatın kuşkulu varlığı / 47

•

ubor metenga / 52

•

satan / 54

•

zamanın neyi? / 57

•

graben / 59

*aieme*

küfr-i zülfün salalı rahneler îmânımıza  
kâfir ağlar bizim ahvâl-i perîşânımıza

gam-ı eyyâm fuzûlî bize bîdâd etti  
gelmişiz acz ile dâd etmeğe sultânımıza

...

bir devlet için çarha temennâdan usandık  
bir vasi için ağyâra müdârâdan usandık

nâbî ile ol âfetin ahvâlini nakl et  
efsâne-i mecnûn ile leylâ'dan usandık

## ađıt

ey dađların on iki tanrısı ve bize ad veren on üçüncü tanı  
artık sizden ve sizlerden uzaktayız  
ovaların toprak talebi göklerden sunuldu  
tepside gözü kaybettik  
zafer naralarıyla boyadık dađlarınızı  
kâhinler sustu kayboluşumuzla  
iyiye ant içmiş sürüler kurduk bulmak için bizi  
beklerken niyete yaslanıp tekrar kaybolduk

bunlar olurken  
kimse şahit değildi şahitliğime  
yedisini sabahla müjdeleyen peri  
beni uykuyla lanetledi  
ay uyanmama karşı değildi  
dolunayda putlar gördüm  
ve onları şafaktan önce kıranlar  
ve kıranların şafaktan sonraki krallığı  
ve kralların şafaktan önce tekrar kırılması  
öldüğüm görüldü ve yakıldım  
külüm kuyulara savruldu

-rüya dıştaydı ben içeride kaldım-

ey bozkırın bilge kamları ve dedelerim kemal, ibrahim  
artık sizden ve sizlerden uzaktan da uzağız  
aldatıldı tanrıyı dağıdan getirecek meczup  
doruklara hinlik koşuldu  
çarmıha dair tek izdi kulaklarda  
çalınan güneş için çalınacak ıslık  
yasaklandı  
günahkar dualar ettik bulma adına  
kaybın içinden daha da kaybolduk



bunlar olurken  
şahit değildim şahitliğime iman ettiler  
yakıldım ve kutsandığım duyuldu  
külüm haykırdı:  
“siyah ve sıcak tozlar var  
kanmayın onlar sadece külüm”  
inkâr etti kuyu beni  
savruldum

-rüya gerçekte ben hayalde kaldım-

## *okunu kaybedenlerin türküsü*

biz doğulular  
burada atlarımızı kaybettiğimizden beri  
tepeleri kırbaçlıyoruz  
dağ olmadıklarını anlayıncaya kadar sarılıyoruz onlara  
hiçbir cesedin ayağa kalkmayacağını anlayana dek  
helak oluyoruz  
soğuk kan sarıyor etrafımızı,  
aynı şarkıyı dinliyoruz onlarla  
sustuğumuzdan aynı şarkıyı dinlediğimizi sanıyorlar  
oysa duyduklarımızla ne kadar yakınız ve uzak