





DERDİMİZE ÇARE
BİR ÇİÇEK

Hikâyeler

Sinan Terzi





YAYIN NU: 1404

EDEBÎ ESERLER: 732

T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI

SERTİFİKA NUMARASI: 16267

ISBN: 978-605-155-804-2

www.otuken.com.tr | otuken@otuken.com.tr

ÖTÜKEN NEŞRİYAT A.Ş.®

İstiklâl Cad. Ankara Han 65/3 • 34433 Beyoğlu-İstanbul

Tel: (0212) 251 03 50 • (0212) 293 88 71 - Faks: (0212) 251 00 12

Editör: Göktürk Ömer Çakır

Kapak Tasarımı: Ceyhun Durmaz

Dizgi-Tertip: Ötüken

Kapak Baskısı: Karakış Basım

Baskı: İmak Ofset Basım Yayın San. ve Tic. Ltd. Şti.

Sertifika Numarası: 12531 Tel: (0212) 444 62 18

İstanbul- 2019

Kitabın bütün yayın hakları Ötüken Neşriyat A.Ş.'ye aittir. Yayınevinden yazılı izin alınmadan, kaynağın açıkça belirtildiği akademik çalışmalar ve tanıtım faaliyetleri haricinde, kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz; hiçbir matbu ve dijital ortamda kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.

SİNAN TERZİ; 1978 İstanbul doğumlu. Kırk yıllık Gaziosmanpaşalı. Üniversiteyi babasının doğduğu şehirde okudu: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü mezunu. Özel sektörde çalıştı. Evli, iki oğul babası. *Ayarsız, Şiar, Ketebe-Piyan, Barbar, İhlamur* dergilerinde hikâye ve denemeleri yayımlandı.

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ KISIM FİSEBİLİLLAH

Beyyy!.....	15
Ağrısız Baş.....	16
Kesecek Bıçak.....	17
İşçinin Alın Teri Falan Fıstık!.....	19
Bayramlık Namıdiğer Abi!	21
Aslanın Yüzü.....	24
Anlıyor Musun?	26
Komşunun Borası.....	28
Çift Tabancalı Muhtar İsmail Abi.....	30
İsimsiz Dosya.....	33
Hıdır Sabırlıdır	36
Karaktersiz Kalekter... ..	42
Hurdacı.....	45
Esmerim Biçim Biçim.....	50
İki Mektup, Tek Hikâye.....	53
Kaş/Ra'nın Kıymeti.....	56
Asaf'ın Kedisi.....	59
Ölme.....	62
Hüznün Rengi.....	67
Çürük Felsefe!.....	71

İKİNCİ KISIM TOPAL'IN NUVELLASI

I Topal'ın Kaderi.....	77
II Topal'ın Kederi.....	80
III Topal'ın Seher'i.....	84
IV Topal'ın Evveli	88
V Topal'ın Çilesi.....	92
VI Topal'ın Kanaryası	95

VII Topal'ın Duası	99
VIII Topal'ın Geleceđi	103
IX Topal'ın Merhabası	106
X Sondan Bir Önce Topal'ın Kalemı.....	109
Xı Topal'ın Kâğıdı Sona Dair.....	111

ÜÇÜNCÜ KISIM PÖSTEKİ SAYDIRAN ÖYKÜLER

Ben Nasıl Öldüm?	115
Kapının Önündeki Çizme	117
Selam Ettim Ortancaya.....	119
Demini Almamış Çaylar Çıkmazı	120
İftira/Dođru.....	122
El Açması Akıllar	124
Kapure	126
Üç Boyutlu Öykü.....	128
Uçak da Hıyar.....	129
Sosyal Medya Dengesizi	130
Toplu Taşım Büyüsü	133
Düşmanlık Meşrebi.....	135
Çok İmgeli Hikâye.....	137
Gav-ı Arz'da Dört Öküz Öyküsü.....	138

Tavas hakikatli baę imiř.
Gölünü ben derdim.
Gölüne...

Teşekkür...

Sosyal medya hayaller âlemi mi büyülü gerçekçilik mi? Kim neresinden tutarsa fili, orasını tarif ediyor. Elinizde tuttuğunuz kitap o mecra olmasa hiç yazılmayacaktı belki de. Yazdıklarımıza yapılan yorumlar, teşvikler, işi bu noktaya getirdi. İyi mi oldu kötü mü? Zaman gösterecek. İki kapak arasına giren her yazı, yazandan çıkmış, okuyucunun takdirine yahut takdirine kalmıştır. Hepsi de yazar için baş tacıdır. Ancak benim, öncelikle yıllar sonra bana yazma cesareti veren birkaç isme hususen teşekkür etmem gerek:

Gençliğimin fikir taşı, gediğine koymaktan asla bıkmadığı
kılıçlarıyla üstadım Mustafa Everdi'ye;

Çok geç tanıdığıma çok üzgün olduğum, yolumuzu açan,
öngörülerıyla ışık tutan, zor günün ilk arayanı hocam
Hasan Boynukara'ya;

Yolda yolbaşçım, fikirde fikirdaşım, vefasıyla kalemi elime
tutuşturup sadece sanatalemi.net'in değil yazı hayatının kapılarını
bana açan ağabeyim Cengizhan Orakçı'ya;

Neslimizin “perdebirûn”u, evvela kardeşim, dostum,
sonra editörüm Göktürk Ömer Çakır'a;

Teşvik ve tazyikleriyle kitapsız yazarlık hayatıma son veren
cümle kitap ehline;

Babama, anneme, oğullarıma, her daim destekçim, dayanağım,
ilhamım eşime şükranlarımı sunuyorum.



BİRİNCİ KISIM
FİSEBİLİLLAH



BEYYY!..

Yaz geceleri İstanbul'da bahçeli ev büyük nimettir, bilen bilir. Hele kuzeye bakıp biraz da yel alıyorsa. Semaverin altı kaynadı kaynayacak. Dün gibi kulağında fokurtusu. "Kabak çekirdeği Ürgüp" demişti pazarcı.

- Beyyy!

deyiverdi yine dedem. Deliorman ağzına yatkın olan herkes bilir ki bu "Beyyy" beyliğin beyi değil, "Be hey!" nidasının kısa kesilmiş... Kafasını hayıflanır gibi salladı:

- Beyyy! Beyyy! İşkodra memleket!

- Ne oldu dede? İşkodra neresi?

- Çok çabuk geçiyor ömür be çocuğum, çok çabuk. Hasmahalle'de Kocababa'mla Kocapınar'ın başında atları suladığımız dün gibi. Bugün sana da dün olsun hele, anlarsın Hanya'yı da Konya'yı da İşkodra'yı da...

O günün üzerinden otuz sene geçti neredeyse. Dedem yok, bahçe sessiz, İstanbul gayya kuyusu. Radyoda bir Reyhanî türküsü: "Belki derdimize çare bir çiçek..." Memleket, İşkodra memleket!

5 Aralık 2017

AĞRISIZ BAŞ

Baktım bankın kenarına oturmuş, İpsiz'in Cemalettin. Pek konuşmaz ya, "Konuştuğunda ettiği lafları tartacak terazi icat olunmadığından" der dedem. Dirseklerini dizlerine dayamış. Elleriyle başını tutuyor. Sormadan edemedim:

- Hayırdır Cemalettin, başın mı ağrıyor?

Dik dik baktı kaldırıp kafasını. Söyleyip söylememekte kararsız kalmış gibiydi bir an. Sonra terslendi:

- Görmüyor musun? Kaval kemiğim sızlıyor!

- Ne bileyim ben yahu! Niye başını tutuyorsun öyleyse?

- Kaval kemiği sızladığında ağrımayan başın da Allah belasını versin!

Kalktı yürüdü, topallaya topallaya! Öyle ya, baş başsa, sizler mutlaka...

1 Şubat 2018