



Hasan Erdem

ATILLA'NIN KAMÇISI

-Tarihî Roman-



HASAN ERDEM; 30.01.1961 yılında Tekirdağ ili Hayrabolu ilçesi Kutlugün köyünde doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Eskişehir’de okudu. Askerden geldikten sonra Bursa’da otomotiv sektöründe üretim yapan bir firmada 25 yıl güvenlik şefi olarak çalıştı ve 2008 yılında emekli oldu. Hâlen Bursa’da yaşayan yazar, emekli olduktan sonra yıllardır üzerinde çalıştığı tarihî roman yazımına yöneldi. Bilhassa Balkanlardaki Türk akıncılarını konu edinen romanları geniş kitleler tarafından beğenilerek okunmaktadır.

Eserleri:

- *Şar Dağının Kurtları*, Ötüken Neşriyat, 2015 (3. Baskı)
- *Argos Kalesi*, Ötüken Neşriyat, 2017 (3. Baskı)
- *Kızıl Atın Süvarisi*, Ötüken Neşriyat, 2014 (2. Baskı)
- *Balkan Şahini*, Ötüken Neşriyat, 2017 (2. Baskı)
- *Otranto 1480 Mahşerin Son Atlısı*, Ötüken Neşriyat, 2016 (2. Baskı)
- *Atilla'nın Kalkanı*, Ötüken Neşriyat, 2017 (2. Baskı)
- *Atilla'nın Kargısı*, Ötüken Neşriyat, 2018

“Kartal ölünce gök renksiz olur”

Türk Atasözü

Etzelburg

M.S. 450, Ağustos

Hun Kağanı Atilla'nın Doğu ve Batı Roma İmparatorlarına gönderdiği Hun elçileri yurtlarına geri dönmüşlerdi. Elçilik heyeti üyelerini ahşap sarayında kabul eden Atilla, Doğu Roma başkenti Konstantinopolis'ten* dönen elçiler heyeti başkanı Esla'nın anlattıklarını dinliyordu.

- Büyük Kağan, Doğu Roma İmparatoru Theodosios bir süre avı sırasında atının üzerinden düşmüş ve beli kırılan İmparator geçen ayın sonlarında ölmüş.

Atilla sarkık bıyıklarının altından belli belirsiz gülümsedi. Gülümsedi çünkü Theodosios'un atının ürkmelerini sağlayanın Konstantinopolis'teki Hun çasıtı** Ardabur olduğunu çok iyi biliyordu. Düşmanlarıyla her zaman mertçe dövüşen Atilla, Chrysaphius ve Theodosios'un birlikte tezgâhladıkları suikast olayına çok kızmış ama bunu yakın çevresinin dışındakilere pek belli etmemişti. Doğu Roma başkentine bir başına giden Suptar, düzenbaz Başvekil Chrysaphius'un kellesi ile birlikte aylar önce yurduna geri dönmüştü.

Doğu Roma'daki zehirli yılanın başı kopmuş ama her tarafı kıvıl kıvıl kıpırdamaya devam ediyordu. Kiralık katil Bigila ve Chrysaphius'un cezalandırılmasından sonra İm-

* Konstantinopolis: İstanbul

** Çasııt: Casus, ajan

paratorluk ahırlarının baş seyisi olan Hun çasıtı Ardabur bir yolunu bulmuş ve Doğu Roma İmparatoru Theodosios'un da sessizce ortadan kalkmasını sağlamıştı. Aslında Atilla, Theodosios'un öldürülmesini buyurmamıştı. Fakat sadık adamları da kendisi gibi bu suikast olayına fena bozulmuşlar ve gereğini yapmışlardı.

Hun elçiler heyeti Konstantinopolis'e doğru yola çıkarken orada olup bitenlerden haberdar değillerdi. Elçiler daha Konstantinopolis'e varmadan, İmparatorun ölümüne sebep olmakla suçlanmaktan korkan Hun çasıtı Ardabur, Konstantinopolis'ten gizlice kaçıp Etzelburg'a gelmiş, Hun Kağanı'nın huzuruna çıkmış ve ona sözlü raporunu sunmuştu. Konstantinopolis'e giden Esla'nın ve elçiler heyeti üyelerinin bundan haberi yoktu.

- Düzenbaz başvekilinin aklına uyup, tasarlayarak canıma kıymaya yeltenen Theodosios'un ölümüne üzüldüğümü söyleyemeyeceğim, Esla. Doğu Romalılar av kazasında ölen Theodosios'un yerine Doğu Roma tahtına kimi çıkardılar?

- Büyük Kağan, bildiğiniz gibi Theodosios'un erkek çocuğu yoktu. Zayıf, kararsız ve kolayca ikna edilebilir bir karakteri olan İmparator Theodosios ölünce, onun aksine koyu dindar, son derece kararlı ve güçlü bir karakteri olan ablası Pulcheria, daha önce yanına çektiği asillerin, din adamlarının ve ordu komutanlarının desteği ile gücü eline geçirdi. Pulcheria bekâretine saygı göstermesi şartıyla Flavius Julius Valerius Markianos ile evlendi, İmparatorluk otoritesinin simgelerinden biri olan tacı kendi elleriyle kocasının başına koydu ve onun imparator olmasını sağladı. Şu anda Doğu Roma'yı birlikte yönetiyorlar.

- Bir imparatorun tahta çıkış törenini bir kadının icra etmesi pek görülmuş şey değildir. Pulcheria hanedanını sürdürmekte kararlı görünüyor. Bildiğim kadarıyla Trakyalı bir lejyonerin oğlu olan ve Afrika'da uzun yıllar sa-

vaşan, bir ara Perslere esir düşen Markianos dik kafalı ve inatçı bir generaldir. Umarım bize yağı* olup benim planlarımı bozmaya kalkmaz.

- Büyük Kağan, general iken hiç beklemediği bir anda imparator olan Markianos daha önce yapılan Anadolius barışının şartlarını tanımadığını, Doğu Roma'nın devletimize ödemesi gereken vergileri bundan sonra ödemeyeceğini bize bildirdi ve kendisine meydan okumamızı göze alarak birliklerini de sınırlarımızda konuşlandırdı. Bununla beraber yeni İmparator barışı bozacak bir harekete kalkışmadığımız takdirde devletimize hediyeler göndermeye devam edeceğini de bize vaat etti.

Pulcheria ile evlenerek Doğu Roma tahtına çıkan Markianos'un barış şartlarına uymayacağını, Doğu Roma'nın ödemesi gereken yıllık vergiyi ödemeyeceğini bildirmesi Atilla'yı kızdırmıştı. Kasları gerilen, sertleşen gözlerinde kıvılcımlar beliren kudretli Hun Kağanı Atilla yay kaşlarını çattı, hafif çekik gözlerini kısıtı, elini seyrek sakallı çenesine dayadı ve bir süre düşündü. Daha düne kadar kendisinin teveccüh ve iyiliğini kazanmaya gayret eden kişilerin şimdi yalnız cesaretle değil, küstahça verdiği cevaba inanası gelmiyordu. Doğu ve Batı Roma'da imparatorlar, fakir halkın desteğinden yoksundu. Senato üyeleri ve zengin şehirliler ise asalak durumdaydılar, güçlerini ve zenginliklerini barbar** diye nitelendirdikleri insanların işgal edilmiş topraklarından ve köle çalışanlarının alın terlerinden alıyorlardı. Atilla ise bölünmüş insan yığınlarından düzenli bir kavim meydana getirmiş, onları bir araya getirmek, zengin ve iktidar sahibi kılmak için çok çalışmış ve bununla da hep iftihar etmişti.

* Yağı: Düşman

** Barbar: Latince ve Yunanca konuşmayan tüm kavimlerin ortak tanımlanması

Arkasına yaslanıp enli kemerine asılı kamçısını okşayan ve “Anlaşılan Roma’nın eski tiranları kadar kibirli bir insan olan Markianos da öncekiler gibi kamçımızın tadına bakmak istiyor! Yeni İmparatorun gösterdiği cüret devletimize savaş ilan etmek manasına geliyor. Ama bunları daha sonra danışmanlarımla birlikte değerlendirip nasıl hareket etmemiz gerektiğini belirleyeceğim,” diyen Atilla, söze girmek için buyruk bekleyen Onagesios’a doğru döndü.

- Onagesios, Batı Roma’dan ne haberler getirdin? Oralarda neler oluyor?

- Batı Roma’dan da iyi haberler getiremedim, Büyük Kağan. Onlar da Doğu Roma gibi bundan sonra vergilerini ödemeyeceklermiş. Ayrıca İmparator, sizinle evlenmek isteyen ve size altın bir nişan yüzüğü gönderen prenses Honoria’nın haklarını tanımıyor. Valentinianus, nişanlınız Honoria’nın hissesine düşen Galya bölgesini drahoma* olarak imparatorluğumuza devredilmesi istediğinizi de reddediyor. Batı Roma İmparatoru, kız kardeşi Honoria’nın bir kadın olması sebebiyle, Roma geleneklerine göre, imparatorluk tahtına oturamayacağını ve tahtın mirasçısı olamayacağını ileri sürdü. Valentinianus, hanedana sadık yaşlı bir soylu ile evlendirmek için alelacele Konstantinopolis’ten Ravenna sarayına getirttiği Honoria’nın sizin ile evlenmesine imkan olmadığını belirtti. Buna karşılık iyi niyetli olduğunu göstermek isteyen Valentinianus size Magister Militum** unvanı verdiğini de bildirdi.

- Nişanlım Honoria, Ravenna sarayında mı?

- Honoria’nın nerede olduğunu öğrenemedik. Kısa bir araştırma yapabildik ve prensesin Batı Roma topraklarında bilinmeyen bir yerde bir esir gibi gözetiminde tutulduğunu öğrendik.

* Drahoma: Başlık

** Magister Militum: Ordu kumandanı

Birden kızıp köpürme huyu olmayan Atilla bu sefer kendisini kontrol edemedi, öfkeyle doğrulup ayağa kalktı, kafese kapatılmış bir kaplan gibi tahtının önünde bir ileri bir geri yürümeye başladı. Tahtının sağına ve soluna sıralanmış Hun yöneticilerinden çıt çıkmıyordu. Ahşap tahtının önüne gelip duran Atilla, Onegesios'a doğru döndü ve sıkılmış yumruklarını belinin iki yanına koydu.

- Valentinianus daha yedi yaşındaki kızı Evdoksia'yı Vandal Kralı Genezerik'in büyük oğluya nişanlıyor ama otuz bir yaşındaki kız kardeşi Honoria ile benim evlenme karşı çıkıyor, Romalı bir prensesi bana yakıştıramıyor. Ayrıca Valentinianus ondan üstün bir seviyede olduğumu unutmuş gibi bana ordu kumandanlığı unvanı vererek efendisine hakaret etmeye yelteniyor. Şahsıma yapılan bu cüretkâr hakaretleri cezasız bırakmayacak, düne kadar irademim önünde eğilen ama bugün başkaldırma cüreti gösteren iki İmparatora da atımın nallarını öptüreceğim.

İstekleri her iki İmparator tarafından reddedilen Atilla'nın, Doğu ve Batı Roma'ya aynı anda bir savaş ilan etmesine imkan yoktu. Askeri bir deha olan Atilla öfkesini kontrol etti ve geçip tahtına oturdu, kısa bir süre düşündükten sonra düşmanlarını şaşırarak tereddüde düşürmek için iki İmparatora da yeniden elçi göndermeye karar verdi.

- Esla, Onegesius! Üç gün dinlendikten sonra tekrar geldiğiniz yerlere geri döneceksiniz ve isteklerimi reddedip bana kılıç gösteren iki imparatora da benim şu sözlerimi iletacaksınız. "Benim ve senin egemenin olan Atilla, gecikmeden bir saray hazırlamanı ve orada kendisini kabul etmeni emir buyurdu." Onlar bu sözlerimi duyunca ne demek istediğimi anlayacaklardır. Onegesius, Batı Roma İmparatoruna şunu da söyle; Honoria benim karım olacak, ona zarar verilir, kötü muamele edilirse intikamımı pek fena alırım.

Elçiler heyeti ve Hun yöneticileri kabul salonundan çıktuktan sonra Atilla, duygularını, düşüncelerini ve sırlarını paylaştığı danışmanı Orestes'i bir el işareti ile durdurdu.

- Anlaşılan o ki, Theodosios'un ölümünden sonra kargalar kartal olmuş gözlerimizi oymaya hazırlanıyorlar. Hiç kimsenin otoriteme meydan okumasına izin veremem, ancak aynı anda iki İmparatorluğa birden savaş açamayacağımıza göre bunları teker teker tepelememiz gerekecek. Gözü pek bir insan olan yeni Doğu Roma İmparatoru Markianos bir süre tahtının ve tacının tadını çıkarсын. Ben, Doğu Roma'yı sonraya bırakıp Batı Roma'nın üzerine yürümeyi düşünüyorum. Sen ne diyorsun, Orestes?

- Batı Roma'ya savaş açacaksak Galya'ya girmeli, öncelikle Roma'nın müttefikleri olan Batı Gotları ile Frankları saf dışı etmeliyiz.

- Ben de öyle düşünmüştüm. Valentinianus'un güzellikle vermediği Galya'yı ondan, silahlarımızın gücü ile alacağız.

- Ve orada bizi Hunların arasında büyüyen ve bizi çok iyi tanıyan mağrur, kurnaz ve güçlü bir düşman olan General Aetius bekliyor olacak.

- Biliyorum, Orestes. Danışmanlarım, buyruğum altındaki budunların* reisleri ve ordubaşları Ottigin'in toyu için dünden beri Suptar'ın obasında toplanıyorlar. Yarın sabah ben de oraya gideceğim. Düğün töreninden sonra danışmanlarım ve ordubaşları ile bu konuyu görüşüp tartışırız.

- Sevgili evdeşim** de Ottigin ile Aylu kızın toyuna katılmak istiyor, Büyük Kağan. Biz de sizinle gelebilir miyiz?

- Elbette gelebilirsiniz. Evdeşim Kreka birkaç gündür rahatsız ama o da bu toya katılabilmek için hasta yatağından kalktı ve sabahın erken saatlerinde yola çıktı. Şimdi-

* Budun: Millet

** Evdeş: Eş, eşler, karı, koca

ye kadar obaya varmış ve dört tekerlekli otağımızı çoktan obanın ortasına kurmuştur.

* * *

Bir bayram havasının estiği Suptar'ın obası çam ormanlarıyla kaplı iki tepe arasındaki geniş bir düzlüğe kurulmuştu. Vakit gün ortasıydı ve kızgın Ağustos güneşi ortalığı yakıp kavuruyor, tatlı bir telaş içindeki oba sakinleri bunaltıcı sığağa aldırmandan yurtların arasında enine boyuna koşuşturup duruyor, aynı anda uzun beyaz bulutların görüldüğü açık mavi göğün altında bir süvari yağız atını çatlatırcasına koşturuyordu.

Geniş otlağın içindeki sürülerin arasından dörtnala geçen süvari, ateşlerin yandığı, kazanların kaynadığı, ocakların üzerinde kuzuların çevrildiği yurtların ortasındaki geniş alana girince toynaklarının altından tutam tutam otlar fırlayan atının dizginlerini kasıp durdu ve neşeli bir ses tonuyla “Büyük Kağan geliyor... Atilla geliyooor,” diye haykırdı.

Hummalı bir hareketlilik içindeki meydanı dolduran kalabalıktan yükselen sevinç çığlıklarını duyan Suptar, Hun ordu komutanları ve Hunlara bağlı kavimlerin ileri gelenleri ile yaptığı sohbeti kesip elindeki kırmızı dolu çamçağı usulca önündeki siniye bıraktı, konuklarına baktı ve “Büyük Kağanı karşılayalım” dedikten sonra dizlerinin üstünde doğrulup ayağa kalktı. Suptar toyu şerefleştirmek için obasına gelen konukları ile birlikte kalabalığın arasına doğru ilerledi.

Meydanı dolduran kalabalık, kendisini budununa adanmış Hun Kağanı'nı karşılamak için hareketlenmişti. Renkli elbiseler giymiş kadınların, kızların, genç ve yaşlı erkeklerin, çocukların önünde obanın dışına doğru ilerleyen Ardabur ve Ottigin ile Aylu'yu gören Suptar da konuklarıyla birlikte o tarafa doğru yöneldi.

Oba halkının görüş mesafesine giren süvarilerin atlarının yerden kaldırdığı toz, güneş altında pembe bir renge bürünmüştü. Rahvan adım yol alan kabile obaya yaklaşınca oba sakinleri iki yana çekilip kağanlarına yol açtılar ve sonra hep birlikte yere diz çöktüler.

Ellerinde uzun kargılar bulunan sert yüzlü muhafızlarının arasından geçerek öne çıkan Atilla gülen gözleriyle oba halkını okşadıktan sonra sağ elini kaldırıp onları selamladı. Temiz giysiler içindeki oba halkı da boyun kırıp, ellerini bağrılarına götürdüler ve kağanlarını selamladıktan sonra başlarını kaldırıp hep bir ağızdan “Çok yaşa Büyük Kağan Atilla,” diye haykırdılar. Son derece keyifli görünen Atilla, kar gibi beyaz atından yere inince maiyetinde bulunanlar da atlarından indiler.

Atilla obaya gelmeden önce evrenin yaratıcısı Gök Tanrı adına kurban edilecek olan beyaz aygır hazırlanmıştı. Hun Kağanı'nın ve şamanların katılımıyla topluca kurban töreni yerine getirildikten sonra şenlikler de başlamış oldu ve hemen gelin ve damat arasında gerçekleşecek olan oğlak kapma yarışına geçildi. Beline kadar inen kumral saçları kır çiçekleri ile bezeli Aylu, gece gibi siyah, alnı akıtmalı ve görkemli atına bindi, bir genç kızın kendisine uzattığı oğlağı kucakladıktan sonra atının başını çevirdi ve usta bir süvari gibi ardı ardına topukladı. Sonsuz bir sevgi ile Aylu'nun arkasından bakan Ottigin bir cambaz çevikliği ile doru aygırının üzerine sıçradı, oğlağı gelinin elinden almak için peşine takıldı. Damat, oba gençleriyle birlikte doludizgin giden gelini kovalamaya başlayınca şenlikler de hızını arttırdı, Hun Kağanı'nın maiyetinde bulunan Got ve Germen çalgıcılar neşeli ezgileri ile insanları coşturmaya başladılar.

Obanın ortasındaki meydanın etrafına ayı, geyik, kunduz, porsuk gibi hayvanların derileri serilmişti. Oba gençleri öbek öbek oturan konuklarını rahat ettirebilmek için

çırpınıp duruyor, onlara üzerinde henüz dumanları tüten kızarmış ve haşlanmış etler, ciğer kavurmaları ile kımız ve şarap servisi yapıyorlardı.

Keçe sayvanın* altında, rütbe ve görevlerine göre sağında ve solunda sıralanmış Hun devlet yöneticilerinin ortasındaki yüksek bir taburede oturan Atilla, Doğu ve Batı Roma sorununu birkaç saatliğine de olsa kafasının içinden kovmuş, yiyip içen, gülüp eğlenen insanlarını büyük bir keyifle izlemeye başlamıştı.

İki saat sonra gelin ve damat alkışlar, çığlıklar arasında yan yana obaya dönünce Hun yırcılar meydanın köşesinde yerlerini aldılar ve böylece Hun yiğitleri arasında yapılacak olan yarışmalar başlamış oldu. İlk önce Türklerin en çok sevdiği at yarışları yapıldı, ardından güreş müsabakalarına geçildi. Şölenlerin vazgeçilmezi olan Kılıç oyunları, yay germe, ok atma ve kargıyı en uzağa fırlatma yarışmaları tamamlandığında güneş batmak üzereydi.

Sığır derilerinden yapılma kımız dolu tulumların biri gidip öteki gelmiş, şarap dolu küpler boşalmış, kızlar ve erkekler çiğnenmiş otların üzerinde oyunlar oynamış, gelin ve damat karşılıklı raks etmiş, herkes dilediğince eğlenmişti.

Gün boyunca obayı kavuran güneş ortalıktan kaybolduktan sonra meydana insan boyunu aşan büyük şenlik ateşleri yakıldı. En az gelin ve damat kadar heyecanlı olan oba kızları ve delikanlıları bir araya toplandılar, gelin ile damadı aralarına alıp Atilla'nın huzuruna çıkardılar. Evdeş kılma töreni başlamak üzereydi. Genç kız ve erkeklerin arasından iki adım öne çıkan Ottigin ve Aylu kız el ele tutuşup yere diz vurunca Atilla sağında oturan Suptar'a doğru döndü.

- Vakit geldi, Suptar. Obanın reisi olarak görevini yerine getir.

* Sayvan: Güneşten korunmak için yapılan gölgelik

Heyecandan kalbi yerinden çıkacakmış gibi atmaya başlayan Suptar usulca kalktı ve gençlere doğru ilerledi, ellerinden tutup onları da ayağa kaldırdı. Dönüp Hun Kağanı'na gülümseyen dev Hun savaşçısı, "Kırk beş kavimin koruyucusu büyük kağan Atilla aramızda iken bu iş bana düşmez," dedi.

Doğrulup ayağa kalkan Atilla, önüne gelip duran ve utanmışçasına bakışlarını yere indiren Ottigin ve kendisine çok yakışan altın rengi elbisesinin içinde heyecandan tir tir titreyen Aylu kızı alınlarından öptü ve tok bir sesle "Gök Tanrı'nın huzurunda sizi evdeş kıldım," dedi.

Mutluluktan içi içine sığmayan Ottigin ve Aylu, Atilla'nın karşısında yan yana yere diz vurdular, baş indirip bağır bastıktan sonra ayağa kalktılar, el ele tutuştular, Suptar'ın yurdunun yanında kurulan, gerdek için hazırlanmış olan ak çadıra doğru ilerlediler.

Altın kolyeler, zarif küpeler ve altın bileziklerle süslenmiş gelin ile damat çadırlarına çekildikten sonra gece yavaş yavaş obanın üstüne indi. Şölen gece yarısına kadar devam etti ve sonra misafirler kendileri için hazırlanan çadırlarına çekildiler.

* * *

Devresi sabah güneşin doğacağı saatlerde yurdundan dışarı çıkan Suptar'ın gözlerinde başka bir ışık yanıyordu. Dev Hun çok mutluydu. Çünkü canından çok sevdiği evlatlığı Ottigin'i, Hun erkekleri gibi yay geren, kılıç savuran, at oynatan ve Hun kızları gibi sofraya donatan, ekmek yapmasını, dikiş dikmesini bilen son derece becerikli, akıllı ve güzel bir kızla evlendirmişti. Şölen sırasında konuklara taze meyvelerle birlikte tepsiler dolusu et, fiçılar dolusu şarap ve kırmızı sunulmuş, oba kadınlarının pişirdiği ak ekmekler, kara ekmekler ve darı ekmekleri sıcak sıcak ikram

edilmiş, obanın genç kızları ve delikanlıları yüzünü ak etmiş, değerli konukları karşısında başını eğdirmemişlerdi. En önemlisi de Hun Kağanı Atilla toylarını şerefleendirme büyüklüğünü göstermişti. Suptar meydana kurulan Atilla'nın tekerlekli yurduna doğru minnet dolu bir bakış attı.

Gece yarısına kadar neşeli kahkahaların çınladığı oba derin bir sessizliğe bürünmüştü. Suptar her zaman yaptığı gibi obanın dışına çıktı, doğacak güneşi selamlamak için gündoğusuna doğru dönüp yere diz çöktü.

Yarım saat sonra obaya geri dönen Suptar yurtların arasına ağaç dallarından yapılmış ahırına doğru yöneldiğinde Abar ile birlikte Demir Boğa karşısına çıktı. Yere diz vurup Suptar'ı selamlayan Demir Boğa, "Başbuğ Suptar, Kağanımız Atilla uyandı ve bir saat içinde savaş meclisinin yurdunun önünde toplanmasını buyurdu," dedi.

- Demir Boğa hemen hazırlıklara başlayın.

Suptar'ı selamlayan Demir Boğa ardına dönüp koşmaya başlayınca Abar, dev Hun savaşçısına doğru ilerledi ve el kol işaretleri ile kahvaltının hazır olduğunu anlatmaya çalıştı. Kendisi gibi bir dev olan Afrikalıya gülümseyen Suptar, "Sen beni bekleme ve kahvaltını yap Abar," dedi.

Demir Boğa ve oba gençleri sıkı bir çalışma sonrası Atilla'nın oturacağı yüksek kereveti ve etrafına da daha alçak ahşap sıraları kurmuşlar, savaş meclisinde geçen konuşmaları başka kulaklar duymasın diye gerekli tedbirleri almışlar, çevreye nöbetçiler yerleştirmişlerdi.

Atilla tekerlekli yurdundan indiğinde savaş meclisi toplanmıştı. Hun Kağanı toplantıya katılanları selamladıktan sonra geçip yüksek kerevete oturdu ve bir baş işareti ile diğerlerinin de oturmalarını istedi. Atilla herkes yerine oturduktan sonra konuşmaya başladı. "Hunların adını onurlandıran bozkurtlarım. Doğu ve Batı Roma'ya gönderdiğim elçiler geri döndüler, ama gelen haberler hiç hoş değil," dedikten sonra kısaca elçilerin getirdiği haberleri Hun id-

recileri ile paylaştı. Atilla konuşmasını bitirdiğinde ortalığa derin bir sessizlik çökmüştü. Sadık adamlarını gülümseyerek süzen Hun Kağanı tekrar söze girdi.

- Yiğit silah arkadaşlarım, şunu bilirsiniz ki hiç kimse bize meydan okuyamaz ve ben nefes alıp verdiğim sürece de okuyamayacaktır. Doğu Roma'yı sonraya bırakıp Batı Roma'ya haddini bildirmeye karar verdim. Bunun için de öncelikle Batı Roma'nın müttefiklerini yok etmek için Galya'ya girecek sonra da dönüp Batı Roma'yı vuracağız. Sizler ne düşünüyorsunuz?

Budunun refahı, imparatorluğun gelişmesi için durmadan dinlenmeden çalışan Hun devletinin yöneticileri ayağa kalktılar ve her zaman olduğu gibi hep bir ağızdan "Yolunuza başımızı koyduk. Öl de ölelim, vur de vuralım, acunu kanla yıkayalım, Büyük Kağan," diye haykırdılar.

- O zaman karar verilmiştir. Önümüzdeki ilkbaharda uğraşa giriyoruz. Roma'nın asker deposu olan Galya'nın belini, sonra da bize dış bileyenlerin dişlerini kıracağız. Sefer hazırlıklarına derhal başlayın ve işi sıkı tutun. Bu güne gelinceye bu kadar uzun bir mesafeye hiç yürümedik. Dağları, nehirleri ve ormanları geçerken kayıplar vermek istemiyorum. Savaşçılarınızı iyi eğitin.

Kuvvet ve iktidarının doruğunda bulunan Atilla rahatlamıştı. Suptar'a doğru dönüp "Şimdi kahvaltıya geçebiliriz, Suptar," diyen Atilla aklına bir şey gelmiş gibi sözlerini sürdürdü.

- Suptar senden de uzun bir yolculuğa çıkmanı isteyeceğim.

- Kanım da, canım da sizindir Büyük Kağan. Siz buyurun ben gözümü bile kırpmadan Kızıl Tamu'ya** gideyim.

* Acun: Dünya

**Tamu: Cehennem

Suptar'ın sözlerinden memnun olan Atilla, cesaret ve yiğitliğin örneği olan çocukluk arkadaşının geniş sırtını okşadı.

- Yiğidim, senin de bildiğin gibi ben bana kalkan elleri kırarım ama ayaklarımın dibine düşen her başı da yerden kaldırmak isterim. Bundan aylar önce Ermeniler, tehlikeli komşuları Persler ile olan sorunlarını kılıçla çözmeye kalktılar ve benden yardım istediler. Altı yılı aşkın bir süredir Hazar Denizi civarında kapıştığımız Persler sınırlarımıza daha fazla sokulmasınlar diye Armenya bölgesinde yaşayan budunları yöneten prenslere yardım etmeye karar verdim ve Kurtbeg komutasında bir süvari kuvvetini Ermenilere destek için gönderdim. Bizim kuvvetlerimiz bölgeye gelinceye değin saldırıya geçen Persler, Avrair bölgesinde yapılan trajik savaşta, Ermeni prenslerinin temsilcisi Vartan önderliğindeki Ermeni kuvvetlerini korkunç bir yenilgiye uğratmışlar. İlerleyişini sürdüren Pers kuvvetleri sınırlarımıza dayanmışlar, Gürgan'ın civarını istila etmişler. Bölgeye ulaşan Hun atlıları da Pers işgal kuvvetlerinin tuzacağına düşmüşler ve kılıçtan geçirilmişler. Bölgedeki çarşılarımızdan gelen haberlere göre çarpışmalar sırasında yaralanan Kurtbeg kaybolmuş veya Perslere esir düşmüş ya da uçmağa yürümüş* olabilir. Kendisinin akıbeti bilinmiyor. Senden bölgeye gitmeni, sınırlarımızdaki Hun birliklerini toparlamayı, doğudaki müdafaa kalelerimizi Aral Gölü ile Hazar Denizi arasındaki sahada kurmanı ve budununa büyük hizmetleri bulunan Kurtbeg'in başına gelenleri öğrenmeni istiyorum.

- Aylardır kınından çıkmayan kılıcım paslanmaya başlamıştı. Bugün hazırlıklarımı tamamlayacak ve yarın yola çıkacağım, Büyük Kağan.

- Yalnız başına yola çıkma. Oba yiğitlerinden bir kısmını yanına al ve Galya seferinden önce doğu sınırları-

* Uçmağa varmak: Ölüp göğe çıkmak

mızı güvence altına alıp yurduna geri dön. Yiğidim, orta Tuna'dan İdil* Nehri'ne kadar geniş ovalara dağılmış bulunan Hun ordularının ilkbaharda yanımda olmalarını istiyorum. Buyruklarımı bölgedeki birliklere ilet. Suptar, işinin kolay olmadığını biliyorum ama her zaman olduğu gibi bu çetin görevi de başaracağından adım gibi eminim.

Suptar'dan bakışlarını ayıran Atilla sol tarafında oturan Hun casusu Ardabur'a döndü.

- Ardabur, sen de yarın sabah Batı Roma'ya gidecek ve bütün hünelerini göstererek nişanım Honoria'nın nerede tutulduğunu öğrenecek ve onu kurtarmanın yollarını arayacaksın. Kendi hazinemden sana vereceğim altınları bu iş için harcamaktan da çekinmeyeceksin. Ravenna ve Roma kentlerinde bulunan bizim çayıtlarımız da senin emrinde olacaklar.

- Altın Roma'daki her kapıyı açar, kağanım. Ben de altınlarınızı avuç avuç saçarak her kapıyı çalacak ve Prenses Honoria'nın hapsedildiği yeri bulmaya çalışacağım. Ancak ben Batı Roma'daki çayıtlarımızın hiçbirini tanımıyorum. Onlarla nasıl iletişime geçeceğim Büyük Kağan?

- Çayıtlarımızın reisi Tengiz, Batı Roma'daki Hun çayıtlarının tamamının hangi kimliklerle bölgede görev yaptığını iyi bilir. Ancak kendisi burada yok. Batı Roma'ya doğru yola çıkmadan önce Etzelburg'a gelecek ve Hun haber almasının başındaki Tengiz'i bulacaksınız. Tengiz sana ihtiyacın olan her bilgiyi verecek.

Söze giren Suptar "Kafasının içinde gezinen kırk tilkinin kuyruklarını birbirine deđdirmeyen Ardabur, Batı Roma'da görev yapan çayıtlarımızın da yardımıyla Prenses Honoria'nın kapatıldığı yeri bulacaktır" dedi. Suptar ve Ardabur'a gülümseyen Atilla, "İkiniz de çok dikkatli olun, gereksiz yere canınızı tehlikeye atmayın," dedi.

* İdil: Volga